

Dag Allemaal,

Hartelijke groeten uit Haïti !



Op 11 oktober, dag op dag 46 jaar sinds de eerste keer ik in Haïti voet aan wal zette, kwam ik terug “thuis’ in Mamosa na een deugdoend verlof van zes weken in België. Ik reisde op 27 augustus ll. naar België in gezelschap van Wilnise en Suze. Zij zijn leden van de Mamosa-familie en doen hier in Haiti het beheer van de peterschappen in dienst van Cunina. Ze waren door deze NGO uitgenodigd voor een vormingsprogramma in de thuisbasis van Cunina in Geel. Op de valreep kregen ze hun Schengen visum, zodat ze de reis konden ondernemen. Ze vertrokken terug naar Haïti op 15 september na toch een stukje van België te hebben gezien. Aan Darline werd het visum uiteindelijk toch geweigerd, zodat ze niet meekon voor de doop van haar petekind, het zoontje van Dries en Emilia.

uiteindelijk toch geweigerd, zodat ze niet meekon voor de doop van haar petekind, het zoontje van Dries en Emilia.

Ik kreeg tijdens mijn verblijf in België een heerlijk thuisgevoel, door de warme opvang bij mijn zus en schoonbroer, Ann en Jo Suykerbuyk, in Vosselaar. Een ondergane medische controle verklaarde mij goed voor de dienst zodat ik vol goede moed terug naar mijn geliefd Haiti kon vertrekken, verrijkt met enkele aangename herrinneringen zoals een super familie week-end, met broers en zussen en aangetrouwden, in Vresse sur Semois. Ik lukte er tijdens mijn verlof helaas niet in om iedereen die ik wou ontmoeten, te zien.....

De eerste weken na mijn terugkeer had ik al meer dan de handen vol om het schoolgaan van de Mamosa jongeren en Cunina petekinderen (financieel) te regelen. Ik moest nog maar eens vaststellen hoe duur het onderwijs hier wel is en dat de prijzen voor degelijk onderwijs elk jaar onrustwekkend de hoogte in gaan. De “frais d’entrée” (bijdrage die moet worden betaald in het begin van het schooljaar) gaat in een gewone middelbare school nu tot 300 Euro !

Ik ben er weer eens niet in gelukt mijn verjaardag op **26 oktober** ll. ongemerkt te laten voorbijgaan. De kinderen van Mamosa en de jongeren van de Banzaï sportbond, beslistten daar anders over. Daarmee ben ik wel bewust **71** geworden. Ik werd eerste getrakteerd op een galamatch tussen 2 formaties van onze jongste speelsters en spelers gevolgd door een receptie met champagne en taart, een waar feestje. Daarna, thuis, zorgden Melanie en de Mamosa kinderen nog voor een gezellig etentje waarop ze de confraters die in Port-au-Prince verblijven hadden uitgenodigd. Van de mamosa kinderen kreeg ik een schommelstoel kado Een mooi geschenk. Ja ik ben steeds weer verrast door de warme vriendschap die ik van mijn jeugd mag ondervinden. Plezant !



Van 4 tot 8 november hielden de scheutisten van Haïti hun jaarlijkse bijeenkomst, waarin een evaluatie werd gedaan van ons werk in Haïti. We keken ook naar de nieuwe uitdagingen die zich aanbieden sinds we nu samen met Brazilië, Guatemala, Mexico en de Dominikaanse Republiek éénzelfde provincie vormen. De groep van Haïti was voltallig en ook de generale overste was van de partij. Het was een aangename tijd bijeen te zijn onder confraters.

De **stichting Mamosa-Cunina** is weer een stapje dichterbij de officiële erkenning. Op vrijdag 8 november, kregen we het 12 weken geleden aangekondigde bezoek van een delegatie van het ministerie van binnenlandse zaken. Ik was op de scheut-bijeenkomst, maar Wilnise en Melanie ontvingen de 4 bezoekersters en stonden hen te woord. Ik kreeg daarna te horen dat ons “goedgekeurd” dossier nu zal doorgestuurd worden naar de “primatuur en het paleis” waarna het in aanmerking komt voor publicatie in het staatsblad. Nog steeds een beetje geduld dus

In het onthaalhuis **Mamosa** gaat alles zijn normale gang. Vanaf 1 september zijn er 35 vaste bewoners, 30 meisjes, 3 jongens en 2 volwassenen. Het schooljaar is nu goed twee maanden bezig. Wat de peterschappen van Cunina betreft, hebben we dit jaar in de regio Port-au-Prince afspraken met 5 scholen waar we petekinderen kunnen plaatsen. Het gaat over het College Mixte Lamartinière, het College Nobert Philippe, de school Immaculée Conception, het College Saint Louis Marie de Monfort en het College Saint Martin de Tours, samen goed voor 37 Cunina-petekinderen. Spijtig genoeg werd het peterschap van 4 jongeren die in het College Lamartinière op school zijn stopgezet. Op 7 décembre zal Wilnise een “Cunina-dag” organiseren voor alle petekinderen van de regio Port-au-Prince. Ze doet het in de vorm van een dagje aan zee in Gressier op een goede 20 km van Port-au-Prince.

Binnenkort beginnen we aan een volgende fase van de **bouw van het sportcentrum**. Het terrein is nu volledig ommuurd en afgesloten met een solide ijzeren poort. We wachten nu nog op een gedetailleerd bouwplan van de architect om de bouwwerf verder te zetten. We zullen met modules werken, beginnende met hetgeen prioritair lijkt, in afwachting dat we meer geld kunnen vinden. Daarvoor loop ik nu alle mogelijke organisaties af. Ik ben opgezet met het feit dat we binnen de



bond een bouwcommissie hebben kunnen vormen. Het zijn 9 vrijwilligers die zich sinds mijn terugkeer in Haïti, inzetten om het goede verloop van de werken te kunnen verzekeren. Ze nemen de volledige verantwoordelijkheid van toezicht op de bouwwerf op zich, en maken aldus



de brug met het uitvoerend bestuur van de club. Hun werking heeft al resultaat getoond. Op 21 november lukten ze erin de container die ik na de aardbeving van Wereld Missiehulp, had gekregen en die sindsdien was ondergebracht in het vormingshuis van Scheut in Cazeau, te doen overbrengen naar de bouwwerf. De container zal aldus één van de voorziene modules kunnen vervangen. Tijdens de werken zal hij dienen als

bergplaats voor bouwmaterialen en later als bergplaats voor groot sportmateriaal en de stroomgenerator.



De **jeugd en sportactiviteiten** gaan verder aan een regelmatig ritme. Van 15 tot 17 november nam Banzaï met een jongens- en meisjesploeg deel aan een volleybal toernooi “Volley Masters”, georganiseerd door één van de sportclubs (Volley 2000) die zoals Banzaï, door de haitiaanse volleybalfederatie onrechtvaardig werden uitgesloten voor 2 seizoenen. Het toernooi was goed georganiseerd en werd door een talrijk publiek gevolgd. Banzaï deed er nog eens een

dubbelslag : Kampioen zowel bij de meisjes als bij de jongens. Ondertussen weigert de Federatie toe te geven aan de groter wordende druk van de volleybalkenners hier. De harde kern van het bestuur van deze federatie blijft het been stijfhouden en gaat verder met banbliksems uit te delen en aldus deze sporttak te verpesten, volledig in tegenspraak met hetgeen ze zouden moeten doen.

Op zaterdag 23 november hield Banzaï, zoals de grondregels het voorschrijven, de **algemene vergadering** van de sportbond, met verkiezingen voor een nieuw dagelijks bestuur. We konden beschikken over 2 klaslokalen van het College Mixte Lamartinière en het werd een boeiende bijeenkomst waarin de 75 deelnemers een gedetailleerd jaarverslag konden volgen aan de hand van een Power Point voorstelling, waarna een vernieuwd dagelijks bestuur werd verkozen met een mandaat voor 4 jaar. Op die manier is de sportbond leerschool voor democratisch denken en handelen. Voor meer informatie over alle jeugd en sport-activiteiten kijk naar de vernieuwde website van Banzaï : www.iwebbanzai.org.



Tot zover deze keer met deze enkele regeltjes nieuws. We zijn er terug op het einde van volgende maand.

Jan Hoet