

Beste Vrienden,



Sinds 1 oktober begon in heel Haïti het nieuwe schooljaar. Heel wat kopzorgen voor de ontelbare minderbegoede ouders die water en bloed zweten om hun kinderen klaar te krijgen voor de schoolbanken. Ook ik heb het heel druk en een kop vol zorgen om de Mamosa jongeren en de Cunina petekinderen schoolklaar te krijgen en nog maar eens te ervaren hoe kostelijk onderwijs hier in dit armenland is. Een student(e) in het middelbaar kost aan schoolgeld alleen minstens 300 Euro tot 1200 Euro per jaar. Het budget voor de universitaire gaat van 1500 tot 2000 Euro. Heel de dag door zie ik ouders of schoolkinderen die

me vertellen dat ze de middelen niet hebben om het schoolgeld op te hoesten. Vooral het inschrijvingsgeld dat moet betaald worden voor een kind door de schoolpoort mag, loopt hoog op (100 tot 250 Euro). Anderen laten weten dat ze hun kinderen de eerste week nog niet naar school konden zenden, omdat ze het nodige geld niet hadden om schoenen, uniform, schoolboeken en een schooltas te kopen. Zelfs Cunina petekinderen die hun schoolgeld betaald zien komen met dezelfde klachten af.

Vorige week voerde ik elke dag de jongeren van Mamosa die in het middelbaar zijn naar school en stelde vast dat de opkomst in de scholen die ik zag amper 30 % bedroeg. Deze week was dat ongeveer verdubbeld. Het vorig schooljaar was niet zo succesvol voor de mamosajongeren die meededen aan de staatsexamens van BACC 1 en BACC 2. Op de 8 die meededen slaagden er slechts 3 bij de eerste zit : Guerda, Bibine en Phaizard (Rheto). Vier hadden er tweede zit : Irenise (Rheto) en Yasmina, Olène en Frantz (Philo). Allen Frantz slaagde in de herexamens. De anderen moeten dus hun jaar overdoen. De staatsexamens waren hier een echte ramp. Slechts 37,08 % van de studenten die deelnamen slaagden. Dit op nationaal vlak. Een echte schande voor het onderwijs hier in Haiti.

Er komt meer en meer verzet tegen president Martelly die door zijn onbesuisd optreden heel wat burgers voor het hoofd stoot. Om de haverklap worden ministers en hoge functionarissen ontslagen. De ontevredenheid wordt daarbij nog gevoed door de problemen van de ouders om hun kinderen schoolklaar te krijgen, gepaard met de prijsstijgingen van basisproducten. Er werden hier en daar manifestaties genoteerd die alles bijeen geen overdreven opkomst kenden. Op 26 en 27 augustus trok de wervelstorm "Isaac" aan Haiti voorbij. Er vielen over het hele land toch 24 dodelijke slachtoffers. Verder veroorzaakte hij heel wat waterschade en verlies van akkers en vee.

Mamosa

De zomervakantie zit er dus op ook voor mamosa. Een vakantie rijk gevuld met allerhande activiteiten. Op 14 augustus trok ik met Wilnise, Thesnie, Watchline en Marie-Ange naar Grosse Roche, de enige Scheut-parochie in het Noord-Oosten van Haiti, waar ik nog nooit was geweest. We gingen er naar het parochiefeest. We deden de heenreis in 2 dagen met een overnachting in Fort-Liberté bij Floraine, opgegroeid in Mamosa, die daar nu werkt voor Plan International. 's Anderendaags reden we over Trou du Nord



en Saint Suzanne naar Grosse Roche over een erbarmelijke weg, weliwaar in een prachtige bergstreek. De mensen hadden in deze vergeten hoek van Haïti nog nooit zo een mooie feestmis gehad, met 8 priesters die concelebreerden. De dag na het feest (Sint Rochus – 16 augustus) reden we in één trek terug naar Port-au-Prince.



Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde ik op 6 september aan dagje aan zee voor de jongeren van Mamosa, We trokken naar Kaliko beach in Cariès, 50 km van de hoofdstad, op de weg naar Cap haïtien. De kinderen genoten met volle teugen van deze uitstap. Van 18 tot 22 september was ik in de Dominikaanse Republiek, samen met Yasmina, Sherline en Guerda, drie jongeren van Mamsoa. We trokken met onze wagen naar Santiago, tweede stad in het buurland,

om er Yolta te gaan bezoeken. Yolta groeide op in Mamosa en ging na de Philoklas naar de faculteit van landbouw in de ISA hogeschool in Santiago, waar ze nu aan het tweede jaar begon. Ik wilde er me van overtuigen hoe haar schoolgaan en logement was georganiseerd. Na twee nachten in Santiago, trokken



we dan voor twee dagen extra vakantie naar Barahona

in het Zuiden van de Dominikaanse Republiek waar we in het hotel Costa Larimar logeerden, een aanrader. We deden van daaruit een daguitstap langs een mooie kustweg tot aan de Bahia de las Aguillas, 65 km wit zandstrand aan de rand van een woestijnlandschap.



Avondmaal samen met Yolta (rechts op foto) in restaurant van het hotel Platino in Santiago.

De jeugd en sportactiviteiten

Zoals beloofd aan de kampioenen vierden we op 27 september hun overwinningen van het voorbije seizoen met een dag aan zee. De meisjes en jongensploeg van Banzai die dit jaar kampioen speelden, samen met hun trainers en enkele leden van het dagelijks bestuur kregen een speciaal aanbod van de uitbater van de Club Indigo, een strandhotel in Montruis, waar ze van de zon, de zee, het zwembad en het goede eten aan het warm buffet konden genieten. Een onvergetelijke dag zeiden sommigen onder hen. Na het nationaal kampioenschap in Hinche, namen we met onze sportbond een maand rust. De trainingen in voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen terug op 15 september.



De bouw van het jeugd en sportcentrum

Ik meende ten onrechte dat alles nu in orde was om met de bouw te kunnen beginnen. Ik heb nog altijd de nodige papieren van de grond niet in handen. De eigenaar houdt me nog steeds aan het lijntje. Vandaag nog liet hij weten dat alles klaar is en hij morgen met mij naar de notaris kan. Bericht dat ik al enkele keren te horen kreeg, maar nog steeds niet in praktijk werd omgezet. Een frustrerende situatie, die ik met haitiaans (on)geduld probeer te verwerken. Tot een volgende keer. Met een hartelijke groet uit Haiti

Jan Hoet