

## **Beste Vrienden,**

Vandaag 7 augustus is wel een heel speciale dag voor mij. Het is dag op dag 46 jaar geleden dat ik werd priester gewijd. Een reden te meer om aan de Heer van het leven dank te zeggen dat ik zoveel jaren als een "vrijgevochten pater", zoals ik onlangs las in een interview, missionaris mocht zijn in Haiti met een speciale inzet voor de haitiaanse jeugd waaraan ik mijn hart verloren heb.

Gisteren zette ik een punt achter een aardsdrukke periode. Daarmee kan ik nu wat tijd maken om nog eens een nieuwsbrief klaar te stomen.

## **Haiti nu**

Haiti heeft blijkbaar een probleem met het kiezen van prioriteiten. Van 28 tot 31 juli werd hier de "Carnaval des Fleurs" gehouden, een heruitgave van de carnaval van februari. Drie dagen lang ging Port-au-Prince weer eens uit de bol, op de maat van meeslepende carnavalmuziek. President Martelly en zijn regering had wel meer dan 10 miljoen Euro vrijgemaakt voor dit volksvermaak. Veel geld in een land waar zoveel families nog geen deftige huisvesting kunnen vinden na de aardbeving van 2010. Investeren in "Brood en Spelen" is blijkbaar belangrijker dan investeren in huisvesting en onderwijs. De heropening der scholen was aanvankelijk vastgelegd op de eerste maandag van september en werd na het carnavalweekend officieel verlegd naar 1 oktober, zeggend dat er geen geld voorhanden was om de klassen in september te laten beginnen.

## **Mamosa**

De stappen om de officiële erkenning van de Stichting Mamosa-Cunina te verkrijgen zijn eindelijk rond. We verkregen deze erkenning op 27 juni laatstleden. Daarmee wilden we dan een rekening openen op naam van de stichting. Daar weer een haar in de boter doordat de bank vraagt naar een copie van de publicatie van deze erkenning in de Moniteur, iets wat tot nu toe nog niet is gebeurd ...

Het leven in Mamosa gaat verder zijn gewone gang. De meeste jongeren, op enkele van de universitairers na, zijn nu met vakantie. 9 onder hen wachten nog op de uitslag van het staatsexamen waaraan ze deelnamen. De schooluitslagen van de vier anderen waren bevredigend. Ze mogen alle vier een klas hoger. Ook de schooluitslagen van de Cunina petekinderen



komen drupsgewijs

binnen. Bij de jongeren van mamosa hadden we op 6 juli de graduatie van Yasmina (Cunina petekind), die haar middelbare studies beëindigd en op 29 juli de oplegging van het verpleegstershoedje voor Brigitte (Cunina petekind) en Olène en Van 4 tot 22 juli hadden we in Mamosa het gewaardeerde bezoek van Manou Schoenmakers en Ruth Smits, twee



volleybalspeelsters van de club "Smash" uit Oud Turnhout. Ze waren thuis tussen hun nieuwe vriendinnen in Mamosa en staken een waardevol handje toe tijdens het sportkamp.

### **De bouw van het jeugd en sportcentrum**

Hier hebben we eindelijk ook "oef" kunnen zeggen. Het "exequatur" werd uitgevoerd en op zaterdag 21 juli had de definitieve landmeting plaats. De komende dagen moeten nog enkele formaliteiten geregeld worden met de notaris en dan kunnen we daadwerkelijk met het opzetten van de bouwwerf beginnen.

### **De jeugd en sportactiviteiten**



Van 9 juli tot 2 augustus organiseerde ik, samen met broeder Dabel Valmyr (FIC) een wel geslaagd sportkamp. Het werd een "multisports" zomerkamp, met plaats voor volleybal, basketbal, voetbal en tennis. Er namen ongeveer een 200 jongeren, van 8 tot 18 jaar, aan deel, waarvan een kleine helft voor volleybal. Het kamp groeide uit tot een echt succes. De trainingen voor voetbal en basketbal en tennis werden verzekerd door de monitoren van de voetbalschool van broeder Valmyr. De trainingen voor volleybal werden gegeven door onze trainers en

spelers van de jongensploeg uit de eerste afdeling. Manou Schoenmakers en Ruth Smits namen de jongste deelnemers en deelnemsters onder hun hoede voor initiatie in volleybal. Deze vragen dagelijks nog naar Manou en Ruth. Buiten de trainingen was er tijd voor culturele activiteiten, een dagje aan zee en een fijn feest ter afronding van het kamp op 2 augustus.



Dezelfde namiddag vertrokken we met onze jongens en meisjesploeg uit de eerste afdeling naar Hinche voor het nationaal volleybalkampioenschap. De meisjes van banzaï moesten het onderspit delven in de ¼ finale.

De jongens speelden een foutloos parcours, 6 overwinningen op 6 wedstrijden.

Ze werden dus "nationaal" kampioen.

Volgend weekend zullen deze laatsten nog deelnemen aan een tornooi in Ouanaminthe. Ikzelf zal dit keer niet meegaan. Ik ben blij enkele weken te hebben om wat af te blazen.

Tot zover met deze enkele regeltjes nieuws. Met een dankbare groet aan u allen.



*Jan Hoet*