

Goede Vrienden,

Hier zijn we weer met wat nieuws vanuit Haïti. We beginnen met een korte schets van de politieke situatie.

De politieke processie van Echternach



Dr. Garry Conille, gynaecoloog, werd op 4 oktober 11 door beide kamers aanvaard als de nieuwe eerste minister. Hij werd ondertussen samen met de nieuwgevormde regering geïnstalleerd, zodat de deur nu open staat voor een nieuwe aanpak en verandering. Het parlement zorgde ondertussen voor een nieuwe politiek crisis. Dat is hier blijkbaar een nationale sport geworden – als er geen crisis meer is om ons mee bezig te houden, zorgen we wel voor een nieuwe. De beide kamers dreigen alles weer lam te leggen, na de aanhouding van één van hun collegas, volksvertegenwoordiger, Anel Belizaire, die zoals blijkt een ontsnapte gevangene is nadat hij in 2004 werd veroordeeld voor illegaal bezit van zware vuurwapens en moord. Hoe hij daarna een

bewijs van goed gedrag en zeden kon krijgen en aldus aan de verkiezingen kon deelnemen is een raadsel en een zoveelste deel van het politieke klucht die hier wordt opgevoerd. Het is eveneens duidelijk dat president Martelly veel stokken in de wielen mag verwachten van de Senaat en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar zijn politieke formatie slechts een kleine minderheid telt. De grote verliezer van heel die show is natuurlijk weer het haïtiaanse volk Ondertussen wordt er hevig gediscuteerd over het voorstel van Martelly om het leger terug in te voeren, ter vervanging van de MINUSTAH. Dat is wel het laatste wat we hier nodig hebben.

Mamosa

Twee van drie jongeren die tweede zit hadden (zie vorige nieuwsbrief) kwamen er succesvol door. Anne Michelle en Sherline volgen nu gedurende drie maanden engelse cursussen aan het Haitian-American Institute om in het voorjaar aan de universiteit te beginnen. Anne-Michelle gaat voor architect aan de Quisqueya Universiteit en Sherline voor Marketing aan de CEDI hogeschool. Bibine slaagde spijtig genoeg niet en doet nu opnieuw de retorca in “L’Institution George Sand d’Haïti”, Zo volgt ze dezelfde klas als Jinette en Irénise. Watchline kon het niet waarmaken in het ingangsexamen voor de faculteit geneeskunde aan de UND’H (katholieke universiteit). Er waren



850 kandidaten voor 100

plaatsen ! Ze begon dan maar in de INFOTRONIC hogeschool waar ze gaat voor geïnformateerde boekhouding. Ze rekt erop het volgend jaar terug deel te nemen aan het ingangsexamen voor geneeskunde. Vorige week begonnen Edna en Thesnie aan de GOC universiteit waar ze gaan voor burgerlijk ingenieur en Olène en Brigitte begonnen op 7 november in de verpleegsterschool van de UMD’H hogeschool. Voor al de andere jongeren van Mamosa is het nieuwe schooljaar nu volop bezig (Op de foto zie je 9 onder hen die in

het middelbaar zijn, in uniform, klaar om naar school te vertrekken).

De uitslagen van het vorige schooljaar van de **Cunina** petekinderen zijn nu eindelijk ongeveer allemaal binnen. Op de 118 kinderen zijn er slechts 5 (waarvan drie die meededen aan het staatsexamen BACC 1) die moeten overdoen. Vanaf 1 november begon Wilnise (op de foto in haar bureau in het huis Mamosa) als verantwoordelijke voor de administratie van de Cuninapeterschappen.



Het sportcomplex

Op vrijdag 4 november ontmoette ik eindelijk opnieuw de rechtmatige eigenaar van het terrein waarop we een optie hebben. Hij verzekerde me dat alles in orde komt. Hij legde uit hoe de traagheid van de gang van zaken te wijten is aan het rechtswezen hier en vooral aan de advocaat die de zaak behandelt. Hij stelde me in verbinding met de man in kwestie die me verzekerde dat de procedure heel binnenkort rond zal zijn.

Ondertussen werd ontdekt dat de persoon die de grond als zijn eigendom wou opeisen, waardoor de zaak in het slop was geraakt, ondertussen zelfs had geprobeerd om in Kenskoff een notaris te vinden met de vraag voor hem een vals papier op te maken, notaris in kwestie die de rechtmatige eigenaar er prompt van in kennis bracht.

Het is mijn laatste, wel gegronde hoop, dat het dit keer inderdaad nog een kwestie van enkele weken zal zijn, zodat de bouwwerf zal kunnen beginnen in Januari. Het zou een mooi nieuwjaarsgeschenk zijn. Wordt het nogmaals een flop dan moet ik wel van het nulpunt terug beginnen wat het zoeken naar een gepast terrein betreft.

De jeugd en sportactiviteiten

Op 24 augustus ll. organiseerden we een dag aan zee met de beloften. We kregen toegang tot een privé strand in Lully op een 50 km ten noorden van de hoofdstad. We trokken met een volle bus er naartoe. Hoewel het weer die dag eerder belgisch was kon dit de vrolijke atmosfeer die er heerste niet stuk maken. Ik moest hen beloven dat we tijdens het kerstverlof een nieuwe dag aan zee zullen programmeren.

De 8^e oktober begonnen we elke zaterdag voormiddag terug met het wekelijks sportprogramma voor de



beloften. Tientallen kinderen komen deelnemen aan de sportieve activiteiten hen aangeboden. Op een maand tijd kwamen meer dan dertig nieuwe jongeren zich inschrijven.

Op 5 november trokken we weer met een volle bus naar het sportcentrum in

Carrefour, waar onze meisjes (beloften) speelden tegen een ploeg van dit centrum. Ze verloren met 1 – 3, maar de kinderen genoten zichtbaar van deze sportdag. Onze jongens en meisjesploegen uit de eerste afdeling begonnen vanaf begin oktober met de trainingen in voorbereiding op het komende regionaal kampioenschap, dat normaal gesproken zou moeten beginnen op het einde van deze maand. Banzai wil dit keer deelnemen met twee meisjesploegen en twee jongensploegen. Dank zij de uniformen in september toegekomen met de container van Wereldmissiehulp zullen al deze ploegen zich er met een nieuwe outfit (zoals deze op de foto) kunnen presenteren.



Tot een volgende keer. Met heel veel hartelijke groeten vanuit Haïti.

Jan Hoet