

Port-au-Prince, 30 september 2011

Goede Vrienden,

De politieke toestand in Haïti is vrij stabiel

De derde door president Martelly voorgestelde kandidaat voor de post van de eerste minister, de heer Gary Connie, heeft veel kans de goedkeuring van beide kamers te krijgen. Het zou de kandidaat van Bill Clinton zijn en het is opvallend dat de bevriende grootmachten stilaan hun ongeduld laten aanvoelen over de traagheid en het gesjoemel in het verwerken van politieke dossiers hier in Haïti.

Maandag 3 oktober begint dan toch het nieuwe komende schooljaar. Heel wat kopzorgen voor ouders met schoolgaande kinderen. Heel de dag door krijg ik mensen over de vloer die hun nood komen klagen en om hulp komen smeken om hun kinderen op de banken te krijgen.

Het onthaalhuis voor studenten

De nieuwbouw is volledig beëindigd. De bouw van 6 nieuwe kamers, een bureau voor de administratie van de peterschappen en een buitenkeuken, gemeubeld kostte uiteindelijk 59.550,72 Euro. Een hartelijk "dank u" aan allen die door hun bijdragen dit hebben mogelijk gemaakt ! Alle kostgangers hebben sinds begin september hun nieuwe kamers kunnen betrekken en ze bereiden zich nu voor op het nieuwe schooljaar.



De uitslagen van de staatsexamens waren dit keer niet 100 % voor Mamosa. Edna, Thesnie en Watchline slaagden voor de philoklas (BACC 2), Yasmina en Frantz voor de retorica (BACC 1). Sherline en Anne-Michelle hadden tweede zit voor de philoklas en Bibine tweede zit voor de retorica. Olène haalde het niet voor BACC 2 en Jinette en Judette voor BACC 1. Ondertussen zijn de examens van de tweede zit achter de rug en hopen we daar op goede uitslagen. Voor het komende schooljaar ziet het er zo uit voor degenen die slaagden voor BACC 2 : Watchline wil gaan voor geneeskunde aan de katholieke universiteit (UND'H), Brigitte voor verpleegster eveneens aan de UND'H. Thesnie en Edna gaan voor burgerlijk ingenieur aan de GOC universiteit. Sherline en Anne-Michelle wachten op hun uitslag vooraleer zich ergens te gaan inschrijven. Olène gaat toch beginnen aan het eerste jaar verpleegsterschool aan een privéinstituut en zal volgend jaar weer deelnemen aan het staatsexamen. Prevena en Derniela (verpleegsterschool) en Nirvah en Natacha (Economische wetenschappen) doen het verder goed bij hun hogere studies. Jinette zal haar retorica overdoen. Judette komt uiteindelijk toch niet naar Mamosa en gaat haar jaar overdoen in Petit Goâve, haar geboortestad. Ook Phaizard komt dit jaar nog niet naar Mamosa en zal naar de retorica gaan in haar vroegere school in Carrefour. Geen enkele goede school wou haar inschrijven in de retoricaklas. De andere kinderen die nog in het middelbaar zijn, Frantz, Guerda, Bethnyflore, Kim, gaan een jaartje hogerop evenals Enide die naar de laatste klas van het lager onderwijs gaat. Junior is leerjongen in een garage. Ifaunise trekt dagelijks naar haar werk en heeft trouwplannen voor februari a.s. Darline, verpleegster afgestudeerd, werkt halftijds in het hospitaal Saint Joseph en gaat terug cursussen volgen om zich voor te bereiden op een staasexamen, waar alle verpleegster uit privéscholen doormoeten om hun diploma gevalideerd te zien. Wilnise hoopt zo vlug mogelijk te kunnen beginnen als verantwoordelijk voor de administratie van de Cunina-peterschappen. Jasmin blijft thuis en maakt zich op velerlei manier nuttig.

Het sportcomplex voor Banzai

We bevinden ons nog steeds in een straatje zonder einde in verband met het in bezit nemen van de grond voor de bouw van het sportcomplex. Steeds weer zit er een nieuw addertje onder het gras zodat de zaak niet kan worden afgerond. De storende traagheid van het rechtswezen zit er voor veel in tussen. Eerst was het uitstel te wijten aan een procedurefout, dan aan het feit dat het rechtswezen heel de maand augustus met verlof was, dan doordat een betrokken advocaat in het begin van september in het buitenland was en nu weer doordat de rechtmatige eigenaar nu in de Dominikaanse Republiek is voor medische zorgen. De eigenaar wordt binnen enkele dagen terug in Haiti verwacht. Zijn aanwezigheid moet het dan toch toelaten dat het gerecht het gevraagde mandaat tot in bezitneming kan afleveren. Ondertussen ben ik dan toch maar naar een ander stuk grond gaan kijken. Daarvan zouden alle papieren reeds in orde zijn, maar het prijskaartje is veel hoger (meer dan het dubbele van de prijs van de grond waarop we optie hebben) en de ligging minder interessant. Nog meer geduld dus

De sportactiviteiten



Het einde van het sportseizoen werd gekenmerkt door de deelname van Banzai met een jongensploeg aan een toernooi in Boston (USA). We kregen buiten verwachting de nodige visas vast op de Amerikaanse ambassade en 15 enthousiaste spelers vlogen op 14 september met Delta Airlines over New York naar Boston. Ze speelden de derde plaats op het toernooi dat plaats had in de Madison High School in Boston op zaterdag 17 september. Ze speelden in een outfit van "ijsboerke" die enkele weken geleden was toegekomen in een container gestuurd door "Wereldmissiehulp". Deze sportieve gebeurtenis die een mooi orgelpunt had moeten zijn na een geslaagd seizoen, draaide voor mij echter uit in een nachtmerrie. Tijdens de uitreiking van de sporttrofees, dezelfde zaterdag namiddag, zagen 5 spelers van de ploeg de kans om onder te duiken, duidelijk met de bedoeling om in de USA achter te blijven. Ze werden daarbij geholpen door haitiaanse contacten die voor hun verplaatsing zorgden. Dit onverwachte handelen van deze spelers, in tegenstelling tot de duidelijke afspraken gemaakt voor ons vertrek, zet een serieuze domper op mijn enthousiasme in verband met mijn jeugdwerking. Het is hard te ervaren dat jongeren aan wie ik zoveel vertrouwen schenk, mijn erewoord gegeven in de ambassade in discrediet brengen evenals de goede naam van de club als de reputatie van de mensen die ons hadden uitgenodigd. We werden aldus verplicht hun vlucht te gaan aangeven aan de officiële instanties in Boston en bij mijn terugkeer aan de Amerikaanse ambassade in Port-au-Prince. Zo zullen waarschijnlijk zonder proces worden teruggestuurd naar Haïti en daarmee ook geen enkele kans meer maken om zich wettelijk in de USA te kunnen vestigen.



Tot zover dit keer.

Met een hartelijke groet uit Haïti.

Jan Hoet