

Port-au-Prince, 7 juli 2011

Goede Vrienden,

### **Wat bracht de maand juni voor Haïti ?**

Het Belgische politieke voorbeeld werkt blijkbaar aanstekelijk in Haïti. Michel Martelly staat nu al 2 maanden aan het roer van het land en er is nog steeds geen eerste minister en regering. Zijn eerste keuze voor de plaats van eerste minister in de persoon van Daniel Rouzier werd door de beide kamers verworpen. Die maken er een sport van om stokken in de wielen te steken en eigenbelang te stellen boven het algemeen welzijn.

Begin juni kregen we de eerste grote regens van het nieuwe seizoen. Vele plaatsen kregen te kampen met wateroverlast en de ellende voor de mensen in de tentenkampen was niet te beschrijven. Er waren ook een twintigtal dodelijke slachtoffers te betreuren na stormweer op 8 juni II. Sindsdien hebben we al enkele weken met eerder weinig regen.

Verder was juni de laatste maand van het schooljaar. Periode van de proefwerken dus. Periode ook van de reeks staatsexamens die schoolkinderen hier moeten ondergaan na het lager onderwijs, na het 9<sup>e</sup> leerjaar, na de retorica (BACC 1) en na de laatste klas van het middelbaar, philoklas genaamd (BACC 2). De examens van BACC 2 eindigden gisteren en die van BACC 2 beginnen volgende maandag. Ondertussen wachtten duizenden schoolkinderen op de resultaten van deze proefwerken, met de hoop een klas hoger te kunnen. Wat **Mamosa** betreft hadden we dit jaar 2 jongeren die meededen aan de proefwerken van BACC 1 (Yasmina en Bibine) en 6 die volgende week meedoen aan de examens van BACC 2 (Watchline, Edna, Anne-Michelle, Sherline, Olène en Thesnie). Kim die in het 7<sup>e</sup> AF (1<sup>e</sup> middelbaar) was kreeg haar uitslag al en mag een jaartje verder. De jongeren van Mamosa die aan de universiteit zijn hebben nog een goede maand les (Nirvah, Natacha, Derniela). Darline die vorig jaar afstudeerde als verpleegster mocht in juni aan een stage beginnen in het hospitaal "St. Joseph", in de hoop dat dit mag uitdraaien op vast werk. Wilnise, afgestudeerd in economische wetenschappen, kreeg een tijdelijk (3 maanden) contract in een project van FAO in Fort-Liberté, project dat deze maand ten einde loopt. Daarmee is ze terug werkzoekend. Ifaunise is nu twee maanden aan het werk in een NGO, en bereidt zich voor op haar huwelijk in februari a.s.



Vorige week (van 28 juni tot 5 juli) had ik het gewaardeerde bezoek van dokter Eric Desmet, uit Geel. Hij is peetouder van twee meisjes uit Mamosa en sinds vele jaren een goede vriend. Hij is verliefd geraakt op Haïti en helpt waar hij ook kan. We bezochten een hospitaal in Port-au-Prince, die door zijn toedoen heel wat medisch materiaal kreeg, en een project in Mombin Crochu waarvoor hij steunacties onderneemt. Het was een aangenaam bezoek.

## De stand van zaken in verband met de heropbouw van het onthaalhuis voor studenten



De bouw van 6 slaapkamers, een werkkamer en buitenkeuken schiet goed op. De muren staan nu op dakhoogte en de voorbereidingen voor de dakaanleg zijn goed bezig. Men verzekert mij dat half augustus de kamers bewoonbaar zullen zijn.

## De bouw van het sportcomplex

Wat de bouw van het jeugd en sportcentrum betreft, wachten we met ongeduld op het resultaat van de stappen ondernomen door het immobilia kantoor, met de hoop dat alle paperassen in orde zullen zijn en we binnen en mand, zoals vooropgezet, bezit kunnen nemen van het terrein en de bouwwerf daar kunnen opstarten.

De jeugd en sportactiviteiten gingen normaal verder. Het regionaal kampioenschap eindigde op 15 juni met de derde en laatste finale van de play offs, die onze jongens na een titanische match verloren met 2-3. Ze zijn dus tweede in het eindklassement. Ze namen deel aan een toernooi in Cap-Haïtien, van 3 tot 5 juni, waar ze wel kampioen speelden. Volgend weekend (15-17 juli) nemen onze jongens en meisjes deel aan een toernooi in Port-Margot, in het uiterste noorden van Haïti. Het eerste weekend van augustus zullen beide ploegen deelnemen aan het nationaal kampioenschap, een toernooi dat zal doorgaan in Les Cayes, in het zuiden van Haïti. Beide ploegen zijn nu serieus aan het trainen om een goed figuur te slaan op deze sportmanifestaties. Ondertussen kregen we een uitnodiging om mee te doen aan een toernooi in Boston (USA), in september a.s. We dromen ervan om te kunnen deelnemen en zoeken intens naar sponsors daarvoor, want zonder dat kunnen we zulk een deelname niet aan.



Tot zover dit keer.

Met een hartelijke groet uit Haïti.

*Jan Hoet*