

Donderdag, 12 mei 2011

Beste Vrienden,

Hier zijn we weer met een nieuwsbulletin. Daarin leest u vooral een kort relaas over de inhuldiging van het nieuwe onthaalhuis voor studenten en de verdere vooruitgang van het project "Mamosa-Banzaï". In verband hiermee wil ik u via deze weg ook nuttige informatie brengen rond de inbreng van de NGO Cunina, waarvan u deze dagen heel wat over kan vernemen via de Belgische pers. Maar eerst in het kort iets over de huidige toestand in Haiti.

De toestand in Haïti nu

Nu zaterdag aanstaande, op 14 mei, wordt de nieuw verkozen president, Michel Martelly, officieel aangesteld. Het zal een groot feest worden. De aanstelling heeft plaats op een daarvoor speciaal opgebouwde stand voor de ruïnen van het door de aardbeving vernielde paleis, symbool van de uitdagingen waarvoor de nieuwe regering zich geplaatst weet. De keuze van iemand als Martelly is ook een tastbare aanwijzing dat het volk de traditionele politieke klasse en haar gesjoemel, beu is. Afwachten wat de nabije toekomst nu zal brengen. De laatste dagen waren er hier en daar onlusten toen ontdekt werd dat de kiesraad de verkiezingsuitslagen betreffende senatoren en volksvertegenwoordigers had vervalst. Vanmorgen gaven die nog maar eens andere (!) definitieve uitslagen uit.

We kregen hier de laatste dagen ook al enkele flinke stortvlagen, verboden van het nieuwe regenseizoen en de daaraan gekoppelde periode van de tropische stormen. De eerste regenbuien zorgden al wel voor overstromingen in Léogane en heel wat bijkomende ellende in de tentenkampen.

De cholera epidemie kende hier en daar weer enkele opflakeringen. In Mombin Crochu bv. werden op één week tijd 47 gevallen gemeld, waarvan drie met dodelijke afloop.

De officiële inhuldiging van het onthaalhuis voor studenten.

Op zaterdag 7 mei had de inwijding van het nieuwe huis plaats. Het werd een mooi feest. Er waren meer dan 120 deelnemers, onder wie alle bewoners en voormalige kostgangers van Mamosa, de kinderen die van een peterschap via de NGO Cunina genieten, enkele genodigden, haitiaanse vrienden van Mamosa,



en een delegatie vanuit België. De NGO Cunina was vertegenwoordigd door Mevr. Sophie Op de Beeck, Elke Van Damme en Nathalie Meskens. Verder waren er de heer Dirk Jaxsens die de gebeurtenis op de gevoelige plaat vastlegde en Stijn, journalist van Knack magazine. Het feest begon met een eucharistieviering op de binnenplaats van het huis, geanimeerd door de haitiaanse seminaristen van Scheut, gevolgd door de inwijding van de nieuwe woning en de onthulling van een mooie gedenkplaat. Daarna was er plaats voor

muziek, dansnummertjes gebracht door petekinderen en de cheerleaders van Banzai. Het geheel afgesloten met een heerlijke maaltijd voor allen, klaargemaakt door Melanie en haar medewerkers. De sfeer was heerlijk. De Belgische delegatie vertrok vanmorgen terug huiswaarts na een kort maar intensief verblijf in Haïti (van 4 tot 12 mei), met bezoeken aan de nog steeds door de aardbeving getekende hoofdstad, enkele scholen en verschillende tentenkampen en een tocht door het binnenland over en 't weer tot in Mombin Crochu, parochie waar ik zes jaar lang had gewerkt (1989 – 1995).

Waarom de Stichting Mamosa – Cunina ?

Ik ben al 20 jaar de vertegenwoordiger van de NGO CUNINA in Haïti. Via deze organisatie kon ik gedurende al die jaren een paar honderd jongeren helpen met een peterschap (financiële adoptie), waardoor hun schoolgaan werd verzekerd. Vanaf de stichting van Mamosa als onthaalhuis voor studenten, was Mamosa ook de basis voor het beheer en opvolging van deze peterschappen. Vanaf de stichting kon Mamosa ook op de zeer gewaardeerde steun van CUNINA rekenen, dit onder de vorm van peterschappen voor een deel van de kostgangers van het huis en door andere vormen van financiële bijdragen. Zie voor meer informatie : www.webmamosa.org en www.cunina.org

Ik kan als vreemdeling geen onroerend goed, zoals grond en/of huizen, aankopen in Haïti. In samenspraak met de notaris hier en met de NGO Cunina werd het huis dan officieel aangekocht door de nieuwe stichting Mamosa-Cunina, waarvan ik de vertegenwoordiger ben. Dit staat zo in de officiële verkoopakte beschreven. Cunina had via de acties die zij na de aardbeving hadden opgezet al een heel belangrijke som beschikbaar voor de heropbouw van “Mamosa” en nadat ik dus de kans kreeg een degelijk huis aan te kopen, stelde Cunina voor om deze beschikbare som aan te vullen, om te komen aan het totale bedrag van de aankoopsom (180.000 US \$), niet meer en ook niet minder. Zij wilden daar dan t.o.v. hun achterban en de officiële instanties aan wie ze verantwoording verschuldigd zijn, richtbaarheid geven en aanwezig zijn bij de inhuldiging van vorige zaterdag.



Het nieuwe huis is en blijft in de eerste plaats een onthaalhuis voor studenten. Verder was het en blijft het de draaischijf van waaruit een hele reeks andere activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd, zoals het beheer en de opvolging van de peterschappen en de jeugd en sportactiviteiten. Het is aldus ook een ontmoetingsplaats voor de kinderen die van een peterschap genieten en de talrijke jongeren die lid zijn van de sportbond “Banzai”.

Cunina is een zeer waardevolle partner van Mamosa. Maar de formidabele en onverwachte steun die Mamosa kreeg na de aardbeving van 12 januari 2010, kwam niet alleen vanuit die hoek. De talrijke andere bijdragen kwamen en komen nog van de vrijgevigheid en de vele acties ondernomen van wat ik met een zekere fierheid het thuisfront van Mamosa mag noemen. Zie www.haiti.hsquared.be. Het is duidelijk dat het project dat we Mamosa-Banzai zijn gaan noemen, niet alleen gaat over de aankoop van een nieuw onthaalhuis. Er is veel meer dan dat bij betrokken. Dank zij de vele bijdragen werd het mogelijk om de moeilijke periode na de ramp te overbruggen en de werking van Mamosa en Banzai

verder te zetten. We konden vrij vlug de opvang van alle kostgangers terug verzekeren, zowel wat hun levensonderhoud als hun studies betreft. Vanaf 1 mei 2010 kon een nieuw huurhuis voor tijdelijke opvang zorgen en konden we een deel van de vernielde meubelen en huisraad vervangen. Er konden zelfs enkele nieuwe jongeren, slachtoffers van de aardbeving opgenomen worden, waardoor ook zij betere kansen voor de toekomst krijgen. Dank zij deze steun zijn er nu concrete plannen om de nieuwe woning uit te breiden met 6 kamers en een kantoor voor het beheer van de peterschappen. De plannen liggen klaar en de bouw daarvan start half mei. De jeugdwerking en de sportactiviteiten konden al vanaf maart 2010 opnieuw op gang worden gebracht. Verder zullen de meer dan 400 leden van de sportbond in de nabije toekomst kunnen genieten van een nieuwe en aangepaste infrastructuur. De grond daarvoor werd ondertussen gevonden en de bouw zal daar ook binnenkort kunnen beginnen.



Ondertussen werd het me mogelijk gemaakt via andere bijdragen, een aantal gezinnen, slachtoffers van de ramp te helpen.

De bouw van het sportcomplex

De langverwachte landmeting had eindelijk plaats op zaterdag 30 april. Daarbij werd de afbakening vastgelegd van een terrein van 80 m op 37,5 m (=3000 m²). We dachten dat alles nu eindelijk in orde was en we de bouwwerf konden gaan opzetten. Maar we zullen nog wat geduld moeten hebben. Onmiddellijk na de landmeting werd deze door een paar zware kerels aangevochten en stonden we blijkbaar terug een stap achteruit. Er werd me



echter verzekerd dat alles in orde komt en dat ik half mei volledig bezit zal kunnen nemen van het terrein. Volgens de op te maken verkoopakte wordt dit terrein aangekocht door de sportbond "Banzai" door mij vertegenwoordigd. Ondertussen werkt de architect nu toch al aan een nieuw aangepast plan. Langzaam maar zeker gaan we met kleine stapjes vooruit. Hoop doet leven !



Ik wil eindigen met een hartelijk woordje van dank aan allen die me door hun steun helpen er de moed in te houden.

Jan Hoet