

## Dag Allemaal,

De voorbije maand werd getekend door het overlijden van mijn vader. Een sterke pijler van mijn familie verliet ons op 6 februari. Ik kon niet aanwezig zijn bij de uitvaart, maar troostte me met het feit dat ik hem in december en begin januari veel heb gezien en enkele keren een goed gesprek met hem had en aldus bewust afscheid heb kunnen nemen, toen ik genoopt werd terug naar Haïti te gaan. Gezien zijn gezegende ouderdom (95 jaar) maakt de droefheid over dit heengaan plaats voor een gevoel van dankbaarheid voor dit mooie en rijk gevulde leven.

## De toestand in Haïti nu



De spanningen en de onlusten ontstaan na de verkiezingsklucht van 28 november laatsleden werden afgezwakt door het weren van de regeringskandidaat, Jude Celestin, van de tweede ronde. Dit gebeurde duidelijk onder druk van de OEA en de grootmachten. De tweede kiesbeurt gaat nu door op 20 maart a.s. tussen Madame Manigat en Michel Martelly. Ze zijn nu volop bezig met hun kiescampagnes. Er werd heel wat gepalaberd over het feit dat René Préval niet werd vervangen op 7

februari, zoals de grondwet het voorschrijft Sommige heethoofdige politiekers wilden zelfs zijn aftreden eisen, maar het bleef bij wat kleine manifestaties en protest. De overname is nu voorzien op 14 mei a.s. Ondertussen blijft de toestand nu toch vrij kalm en gaat het sociale leven zowat zijn gewone gang. Afwachten wat het wordt na 20 maart ...

Er wordt precies weer wat meer werk gemaakt met het puinruimen. Hier en daar komen er nu ook projecten voor huizenbouw op gang. Wat niet wegneemt dat de overlevingssituatie van de mensen in de tentenkampen nog steeds hartverscheurend blijft.

De **cholera** plaag schijnt stilaan onder controle te geraken. Er komen weinig dodelijk slachtoffers bij. In totaal zouden er toch ongeveer 4500 doden zijn geteld.

Ondanks al die miserie komt er dit jaar toch carnaval. Wat daarbij wel voor de borst stoot is dat voor dit populaire vermaak heel wat geld uit de schatkist wordt vrijgemaakt. Terwijl hier in Haïti zoveel grotere sociale noden zijn, waar dan geen geld kan voor gevonden worden. Brood en spelen doet mensen hun armoede soms wat vergeten.

## De stand van zaken in verband met het project Mamosa - Cunina - Banzaï



De maand februari bracht goede wind in de zeilen. Er komt eindelijk echt schot in de zaak. Zoals ik al meldde worden Mamosa en Banzaï fysiek gescheiden. Ze blijven wel heel nauw met elkaar verbonden. Wat het onthaalhuis voor studenten betreft is de zaak zo goed als rond. Ik zegde toe voor de aankoop van een degelijk en mooi huis, dat perfect kan voldoen aan de eisen voor het onthaalhuis van de studenten. Het is gelegen in

dezelfde wijk waar ik nu voorlopig woon, op een ruime, goed beveiligde binnenplaats. Daarmee vervallen alle vorige opties, waar steeds weer hindernissen voor een mogelijke aankoop opdoken. De totaalprijs van de woning is 180.000 US \$ (+ 12.000 US \$ honoraria voor de notaris !?). De vzw Cunina, die dank zij hun acties ten voordele van het project, al een belangrijke som ter beschikking hadden, liet ondertussen weten dat ze voor de volledige aankoop van de woning zullen instaan. Een eerste schijf werd gestort en de notaris zal nu zorgen dat alle papieren zo vlug mogelijk in orde komen. De mogelijkheid bestaat om in de nabije toekomst te zorgen voor meer kamers door het herinrichten van een tweede woning die zich op de binnenplaats achteraan het huis bevindt en eveneens te zorgen voor een bureau voor de administratie van de peterschappen door Cunina aan ongeveer 120 kinderen hier aangeboden. Huize Mamosa is, en was, een regelmatige ontmoetingsplaats voor al deze en andere jonge studenten. De verhuis is voorzien voor de maand april. Cunina zal aanwezig zijn op de inhuldiging van het huis op 6 mei a.s. (Zie [www.cunina.org](http://www.cunina.org)).



Wat de bouw van het jeugd en sportcentrum betreft zijn we ook een grote stap verder. We dachten te vlug dat we een terrein hadden. We hadden immers een serieuze optie op een perceel van 65 meter op 35 meter. Zodanig zelfs dat de architect, Mme Bretous, al een voorlopig plan tekende aangepast aan dit terrein. Toen kwamen we er nog maar eens op uit dat er geen klaarheid was over de ware eigenaar en moesten we weer afhaken. Enkele dagen later kreeg ik van het immobiliakantoor dan toch een nieuw aanbod. Dit keer blijkbaar het goede. We hebben nu een akkoord van aankoop, voor een notaris getekend, voor een perceel van 3000 m<sup>2</sup>. Het prijskaartje is 100.000 US \$ (+ 6000 US \$ honoraria aan de notaris). Het is een perceel in een groter geheel dat nu verkaveld wordt. We wachten nu op de landmeting waarbij ons het terrein voor ons project wordt toegewezen. Dat zou hoogstens (?) nog een maand duren. Hoop doet leven. Maar blijkbaar komt de zaak nu wel degelijk rond. Dit hoop ik in een volgend bulletin te kunnen bevestigen.

Met mijn hartelijke en dankbare groeten

*Jan Hoet / 28 februari 2011*