

# Nieuwsbulletin uit Haïti

## Verkiezingen

De verkiezingen hadden gisteren (28/11) effectief plaats. Het werd één grote goed geregistreerde klucht. Overal fraude en onregelmatigheden onder alle mogelijke denkbare vormen. Mensen die niet kunnen stemmen omdat hun naam niet op de kiezerslijsten voorkomen, mensen die wanneer ze zich aanbieden, vernemen dat ze al gestemd hadden, urnen die op voorhand werden gevuld met uitgebrachte stemmen, mensen die 10 stembiljetten tegelijk krijgen en gevraagd worden om dan maar 10 keer te stemmen, mensen die kunnen stemmen zonder kieskaart, mensen die geweigerd worden om te stemmen omdat ze verdacht werden voor een niet "officiële" kandidaat te zullen kiezen. Mensen die geweigerd worden in een kiesbureau en doorgestuurd naar een ander, soms kilometers verder om daar hetzelfde verhaal weer te



horen, mensen die verschillende keren na elkaar in verschillende kiesbureaus gaan stemmen. Een dag gekenmerkt verder door betogingen en onlusten. Ontevreden kandidaat kiezers trokken de straat op en brachten heel wat vernieling aan. Kiesbureaus werden in brand gestoken, leeggeplunderd en kiesbulletins op straat uitgestrooid. De verkiezingen werden een wansmakelijke cinema. Rond de middag hielden 14 op de 18 overgebleven presidentskandidaten een persconferentie en zeiden zich terug te trekken uit de koers op beschuldiging van de massale fraude. Toppunt van deze komedie is dat



de kiesraad op het einde van de dag verklaarde dat de verkiezingen zeer goed waren verlopen. President Préval en de voorlopige kiesraad zijn duidelijk betrokken in het opzetten van deze maskerade .... Een echte schande, en dan weten dat er zoveel miljoenen aan deze cinema werden uitgegeven, miljoenen die zoveel ander leed in Haïti zouden kunnen lenigen. Ontmoedigend om dat alles aan te zien .... Democratie is nog niet voor morgen in dit gefolterde land.

## Cholera

De epidemie woedt nog steeds verder. Er worden al meer dan 1500 doden gemeld. De slachtoffers komen allemaal uit risicogebieden, plaatsen waar mensen niet aan goed drinkwater kunnen geraken en verstoken zijn van goed bereikbare gezondheidszorg. Alles bijeen is Port-au-Prince tot nu toe nog vrij goed gespaard.

## Hoever staat het met de heropbouw van Mamosa en Banzai

Nog steeds geen definitieve oplossing voor een terrein dat het project zou moeten herbergen. Ik bezocht ondertussen nog enkele andere aangeboden stukken grond. Geen enkel onder hen dat voldeed. Het is bijna zeker dat we het project moeten opsplitsen. We zullen hopelijk een huis kunnen kopen, dat mits wat verbouwing aan de eisen van Mamosa als onthaalhuis voor de studenten kan beantwoorden en niet ver uit de buurt een terrein waarop het sportcentrum zal kunnen gebouwd worden in de wijk Delmas 19, in de Amertone Killick straat. Daarover zijn de onderhandelingen over de prijs nog bezig. We hebben verder optie een terrein van 65 m op 39 m, waar we de nodige infrastructuur voor de activiteiten van de sportbond "Banzai" zouden kunnen neerzetten. Daarover zijn de onderhandelingen over de prijs nog steeds niet rond. Ik laat



dat doen door de leden van het comité van de sportbond, want als je als vreemdeling grond of woning wil aankopen zijn de prijzen direct op hoger niveau. Beide eigenaars zijn haïtianen die in de USA wonen. Beide locaties liggen niet te ver uit elkaar, zoals gewenst. Ondertussen probeerde ik ook al eens uit te horen of het huis dat we nu huren niet zou kunnen aangekocht worden. De eigenares daarvan woont ook in de USA .... Ik kreeg daarover ook nog geen duidelijk antwoord. Ik hoop toch voor het einde van dit jaar duidelijkheid te krijgen en effectief met de werken te kunnen beginnen. Ondertussen kreeg ik al wel de diensten aangeboden van een haïtiaanse ingenieur en een haïtiaanse architect die ons bij het maken van een definitief plan en uitvoering van de werken van groot nut kunnen zijn.

Tot een volgende keer.

Met een hartelijke groet vanuit Haïti

*Jan Hoet*