

Beste Vrienden,

De jaarwisseling nadert met rasse schreden, hoogtijd dus om u allen mijn beste wensen toe te sturen voor een gezellig en aangenaam kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar vol met aangename momenten. “Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar” !



De jaarwisseling is ook de tijd om even terug te kijken op het voorbije jaar. Zozeer 2010 voor Haiti en Mamosa een rampenjaar was, kunnen we zeggen dat 2011 heel wat geluk en hoop heeft meegebracht en voor Haiti en voor het project “Mamosa-Cunina”.

1. 2011 was een hoopvol jaar voor Haiti :

Begin 2011 kregen we na een turbulent najaar 2010, dan toch een democratisch gekozen president aan het hoofd van het land. Michel Martelly, werd op 14 mei officieel aangesteld. Na weken van veel weg en weer gepraat en geschipper kwam er dan toch een regering uit de bus die nu de teugels van het moeilijk tembare paard “Haiti” in handen heeft en moet zorgen voor stabiliteit en vooruitgang. Alles bijeen kunnen we zeggen dat er ook stilaan meer en meer hoop groeit dat het dit keer iets wordt dat kans heeft op resultaat. Er is meer politieke stabiliteit, de onveiligheid verminderde merkbaar en er kwam wat meer schot in de werken rond de heropbouw van Haiti na de aardbeving.



Prime Minister nominee Garry Conille (front right) on Aug. 18 with President Michel Martelly and UN Special Envoy Bill Clinton, for whom he is currently chief of staff

2. 2011 bracht geluk voor Mamosa – Cunina



Een reeks van gunstige gebeurtenissen brachten de oplossing voor het voortbestaan van het onthaalhuis aan als een godsgeschenk. Op het moment dat we noodgedwongen begonnen te overwegen om onze huur met een jaar te verlengen, nadat alle opzoekingen in een sukkelstraat waren beland, kregen we vrij onverwacht een huis aangeboden dat te koop stond op een paar honderd meter van de woning die we “voorlopig” huurden.



Hetgeen me werd aangeboden bleek een mooi stevig huis te zijn, in prima staat, met onvoldoende kamers weliswaar, maar met een ruime binnenkoer, waar er mogelijkheid tot uitbreiding was. Dit laatste moedigde ons aan om het huis te nemen zoals het was en dezelfde dag werd tot de aankoop beslist. De prijs was hoog maar zeker niet overdreven in vergelijking met de enkele andere aanbiedingen van woningen in veel minder goede staat die we hadden gekregen. Toen Cunina liet weten dat de organisatie het bedrag dat ze al ter beschikking hadden voor de aankoop (of bouw) van het nieuwe huis, zouden aanvullen, kwam de procedure van aankoop in een stroomversnelling. Voor het einde van dezelfde maand (april) konden we, voor het huurcontract van het huis waar we woonden, verviel (1 mei) al intrekken in de nieuwe woning. Op 7 mei vierden we de inhuldiging van het nieuwe onthaalhuis voor studenten met een mooi feest waarop een afvaardiging van Cunina en alle kostgangers en oud-kostgangers van Mamosa en alle Cunina petekinderen aanwezig waren. Op 18 mei begonnen we dan met de aanbouw van nog 6 kamers, een buitenkeuken en een bureau voor de administratie van de peterschappen, dit met de steun verkregen door de acties in België gevoerd na de aardbeving, ten voordele van Mamosa. Drie maanden later waren de werken voltooid en konden de studenten hun intrek nemen, enkele weken voor de heropening der scholen. Sindsdien beantwoordt de woning aan alle eisen van een waardig onthaalhuis voor 26 jongeren (3 jongens en 26 meisjes). Bezoekers kunnen er van getuigen hoe indrukwekkend de samenhang en de levensvreugde is die van hen uitgaat. Meer informatie over Mamosa-Cunina, en foto's op de site : www.webmamosa.org



3. Het sportcomplex "Banzaï"



Dit project leek aanvankelijk in een doodlopende straat te zijn terecht gekomen. Op 22 februari hadden we de overeenkomst voor de aankoop van een terrein van 3000 m² getekend voor de notaris die de zaak behartigde. In april had de landmeting plaats die dezelfde dag werd aangevochten, door een stel boeven dat zich eigenaar van de grond noemde. De wettige eigenaar stapte naar de rechter en wij konden maar wachten tot er meer klaarheid in de zaak kwam. Dan kwam er een spelletje van kat en muis tussen eigenaar, advocaat en het immobilia kantoor, zodat de twijfels groeiden of we inderdaad ooit aanspraak zouden kunnen maken op het terrein. Sinds eind november kwam er dan plots terug schot in de zaak. De zaak werd ugesproken ten voordele van de wettige eigenaar en voor het jaareinde zou de officiële in bezit neming plaatshebben. Hopelijk wordt het een echt nieuwjaarsgeschenk en kunnen we in januari de bouwwerf opstarten.

Deze traagheid belette ons echter niet van een rijk jaar gehad te hebben aan jeugd en sportactiviteiten. Uitschieters waren de deelname van de ploegen van Banzai aan het regionaal kampioenschap waar onze jongens de finale haalden (en verloren) en de meisjes bleven hangen in de halve finales, de deelname met enkele jongens en meisjesploeg aan het nationaal kampioenschap in Les Cayes, waar beide ploegen de finale haalden (en verloren). De deelname aan toernooien in Aquin, Cap Haitien en Port Margot. Onze deelname met een jongensploeg aan het internationaal



tornooi in Boston (USA). Verder was er het succes van de werking met onze beloften. En dan spreken we nog niet over de vele trainingen, vergaderingen, bijeenkomsten, conferenties, culturele activiteiten en een geslaagde uitstap naar de zee. En tenslotte het goed gelukt intern toernooi, met deelname van 4 jongensploegen en 4 meisjesploegen, uitsluitend gevormd met leden van de club, op 3 en 4 december II., ter gelegenheid van de werelddag van de strijd tegen AIDS. We profiteerden van de gelegenheid om aan de jongeren een stuk vorming mee te geven rond het aids probleem en hen aan te moedigen tot een verantwoord gedrag. Het sportjaar werd afgesloten met onze algemene vergadering op 11 december, bijeenkomst die meteen de aanvang van een nieuw seizoen inluidde.

Informatie en fotos over al deze activiteiten, vindt u op de site : www.iwebbanzai.org en ook op facebook op "[Fan Banzai Volley](#)"

4. Peterschappen

Tussen de 112 tot 118 studenten en studentinnen werden tijdens het voorbije jaar geholpen voor hun schoolgaan door een peterschap via CUNINA. Hun schoolresultaten waren meer dan bevredigend. De nieuwe woning beschikt over een bureau waar de administratie van de peterschappen gebeurt o.l.v. Wilnise, zelf voormalig Cunina petekind. Het huis is voor al deze jongeren ook een plaats waar ze altijd welkom zijn en er iemand vinden waar ze met hun problemen terecht kunnen en waar ze zich een beetje thuis kunnen voelen. Velen onder hen leven nog steeds in een zeer moeilijken overlevingsituatie. Verschillenden verblijven nog steeds in een tentenkamp.



Voor meer informatie over de werking van de peterschappen zie : www.cunina.org

5. Steun aan slachtoffers van de aardbeving

Ik kon dit jaar nog verder gaan met steun te verlenen aan heel wat slachtoffers van de aardbeving, dank zij de daarvoor speciaal gestorte giften via de Salvatoriaanse gezinsadoptie en AMIE en andere weldoeners. Deze hulp hield o.a. in : Families helpen bij het betalen van huishuur, steun voor het herstel van een beschadigde woning, voor inschakeling in een lopend bouwproject, voor het opstarten van een straathandeltje, voor het betalen van schoolgeld voor kinderen, voor voedselverlening en medische bijstand. Ongeveer 17.000 Euro werden daaraan besteed.



6. Wat zal 2012 brengen ?

Nu we wat **Mamosa** betreft definitief gehuisvest zijn, hopen we op een vredig en aangenaam komende jaar, met goede resultaten voor de schoolgaande jongeren. Om de kosten aan gezondheidszorgen te kunnen beperken, sloten we begin december een ziekteverzekering af voor al de leden van de Mamosa familie bij de "Fondation pour les enfants d'Haïti". Deze organisatie beschikt over haar eigen goed uitgerust hospitaal (Hopital Espoir), op een paar honderd meter van onze woonst. Dit kan ons een beetje helpen om de zware onkosten voor levensonderhoud te kunnen drukken. Ondertussen zijn we onderweg om de wettelijke erkenning van de stichting Mamosa-Cunina te verkrijgen. Daar ook stuiten we op de traagheid van de haïtiaanse administratieve diensten. Alle documenten zijn klaar. De notaris



verzekerde me gisteren nog dat alles in orde zal zijn tegen het nieuwe jaar. We hopen verder dat we de middelen kunnen blijven vinden om de nieuwe stichting Mamosa-Cunina gezond te kunnen houden.

In Mamosa hebben we op 25 Februari a.s. een trouwfeest. Ifaunise, afgestudeerd, stapt er die dag in het huwelijksbootje met Jean Renel Charles. Zij is lid van de Mamosafamilie sinds de stichting en tevens mijn dooppetekind en petekind van Cunina.

In verband met de jeugd en sportwerking zijn er voor 2012 weer grootse plannen. Veel aandacht zal er gaan naar de bouw van het jeugdcentrum en sportcomplex "Banzaï". Hopelijk kunnen we er binnen enkele weken aan beginnen en het project tot een goed einde brengen. Er zijn verder grootse plannen voor de sportbond, voor een sportjaar gevuld met activiteiten, met o.a. deelname aan 2 internationale toernooien, één in de Dominicaanse Republiek in Juni en één in New York in september. De realisatie daarvan zal wel afhangen van de mogelijkheid om daarvoor sponsors te vinden.

Ik sluit deze eindejaarsbrief af met een heel speciaal woord van **dank** aan u allen die door uw gewaardeerde steun de werking van Mamosa-Cunina-Banzaï mee helpen levendig en gezond te houden. Nogmaals aan u allen, mijn beste wensen voor het komende 2012.

Jan Hoet